

# ÂLEMLERİN TEK RAHMET KAYNAĞI

## Peygamberimiz (SAV) Efendimiz

Şimdi özellikle  
**İnönü Zihniyetlilere** sorulmak  
üzere, rahmeti anlayıp anlamadıklarına  
âit olmak üzere, “Aşağıdaki resimlere bakarak,  
hangi resim ortamına rahmet yağar ya da yağmaz?” şeklinde  
bir test sorusu aklıma geldi.

Soruyu, şimdi aşağıdaki resimlere bakarak  
cevaplamak mümkün...

**Prof<sup>l</sup>. Dr. Mustafa TEMİZ<sup>δ</sup>**

27.12.2017

“Peygamber  
size ne verdiyse onu **alın!**  
Size neyi yasakladıysa ondan **sakının** ve  
Allah'tan korkun! Çünkü Allah'ın **azâbı şiddetlidir<sup>1</sup>.**”

**Haşr Sûresi, âyet 7**

## Giriş

“*Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım!*” sözünü duymayan var mı?

Bu söz, insanların, cinlerin ve bütün âlemlerin, sırf **Peygamberimiz (SAV) Efendimiz**'in **hatırı** için, yaratıldıklarını belirten **Hadis beyânıdır**. Yâni bu yüzden Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, ‘*Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım!*’ hadîsinin sır ve imtiyâzına sâhip olan tek peygamber, tek re-suldür.

Bu söz **Peygamberimiz (SAV) Efendimiz**'in, *her şeye ilişkin rahmet kaynağı olduğunu, göstermiyor mu?*

---

<sup>δ</sup>. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki **pdf, html** uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

<sup>δ</sup> Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:

[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocukluz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocukluz%2031.07.2015).pdf)

<sup>1</sup> Haşr Sûresi, âyet 7.

## Söze İlişkin Gerçeklikler

**Bâzıları**, bunun sâhih bir hadis olmadığını söylüyorlar. Bu konuda en azından şöyle de düşünebiliriz:

**Araştırmacılar**, kaynaklarda bunun yerini görmüşlerdir, görmemişlerdir. Buna inanmışlardır, inanmamışlardır. Bu bizim gibi mü'minleri, çok da ilgilendirmiyor / ilgilendirmez, **aslında! Değil mi ki, Yüce Peygamber'in hayâtı, en ince noktasına kadar, gün gibi ortada duruyor...** O hâlde herkes, gönülden **aklını** mantıklı olarak çalıştırabilir. Çalıştıramaz mı? Elbette çalıştırır, eğer **akıl** varsa!

Eğer, **Yüce Allah**'ın (CC) '*habibim-sevgilim*' dediği, bu Ulu Peygamber'in **adını**, kendi adıyla birlikte, **Arş**'nin üstündeki '*kelime-i tevhid*' sözünde **zikrediyorsa**, o kadar önemseydiği bu **Peygamberi** için, *neden demedin,*"Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım!" diye...

Bir **Taberâni** hadîsinde şöyle denmektedir:

*"Âdem Aleyhisselâm Cennet'ten çıkarılınca, ya Rab'bi, Muhammed Aleyhisselâm'ın hürmetine beni affet diye duâ etti."*

*"Allâhü Teâlâ ise:"*

*"Yâ Âdem, onu henüz yaratmadım. Nereden bildin? buyurdu."*

*"Âdem Aleyhisselâm:"*

*"Arş'ta, 'Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah...' yazılı olduğunu gördüm. Anladım ki, şerefli isminin yanına, ancak en çok sevdiğinin, en şerefli olanın ismini lâıyk görürsün, dedi."*

*"Allâhü Teâlâ buyurdu ki:"*

*"Yâ Âdem doğru söyledin! O bana insanların en sevgilisidir. Onun hürmetine duâ ettiğin için seni affettim. Eğer Muhammed Aleyhisselâm olmasaydı, seni yaratmazdım<sup>2</sup>."*

---

<sup>2</sup> Dinimiz İslâm, *Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=406>, En Son Erişim Tarihi: 18.08.2014.

'Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım!' sözü **çocuklarına** göre de, **Kudsî Hadis**'tir:

*"Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım" Kudsî Hadîsi, Mârifetnâme'nin ön sözünde, Yusuf-i Nebhâni Hazretleri'nin Envâr-ı Muhammedîye kitabının 13. sayfasında ve İmâm-ı Rabbânî Hazretleri'nin Mektubat'ının 122. mektubunda vardır<sup>3</sup>."*

**Süryânice** vâsıtasıyla, **Arapça**'ya girmiş bir kelime olan **âlem kelimesinin** aslı, "yüzyıl, uzun zaman, çağ" anlamındaki, '**olem**' kelimesinden gelmektedir. **Yâni âlem** kelimesi, 'bütün zamanlarda yaşayan bütün insanlar, nesiller ve **kuşaklar, hayvanlar**' karşılığında kullanılabilir.

İşte **Peygamberimiz (SAV) Efendimiz**, *bütün çağlar ve nesiller için, gönderilmiştir.*

**Kâinat** onun aşkına **devreder**, *anne yavrusuna o rahmetle şefkat gösterir*. Açan çiçeklerde, uçuşan kuşlarda, çağlayan ırmaklarda, onun **sevğine ve hasretine koşuş vardır**. Baş döndürücü bir hızla, *takdir edilmiş, menzillerine doğru seyreden âlemdeki seyyâreler, hep onun aşkıyla Rab'bine yönelirler*. Cümle mahlûkatın merkezinde o **rahmet vardır**. *Bu gerçeği sezen Goethe bile, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz için:*

*"Beşeriyet ve ayağımı bastığın her şey, çimenler, çiçekler, onun nefesiyle yaşıyor<sup>4</sup>" diyor / demektedir.*

**Goethe'nin gördüğü bu gerçeğin esâsı, Allah (CC) tarafından, Kur'ân'ı Kerîm'inde:**

*"(Ey Peygamber!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik<sup>5</sup>" âyetiyle bildirilmiyor mu?*

---

<sup>3</sup> Dinimiz İslâm, *Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=406>, En Son Erişim Târihi: 18.08.2014.

<sup>4</sup> Nubâkî, H., *Tek Nur (6. Baskı)*, Sayfa 108, Damla Yayınevi, 1985, İstanbul.

<sup>5</sup> Enbiyâ Süresi, âyet 107.



*Fas'ta bir evde çekilen videoda, sâhibinin uğraşlarına rağmen Kur'an-ı Kerîm'in üzerine basmayan kedinin görüntüleri yer alıyor.*

*Kedi bile rahmet kaynağını tanıyabiliyor ve o yüzden saygısızlığın ne demek olduğunu da biliyor ve onu yapmıyor...*

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in bir **rahmet** olarak gönderildiği, birçok **âyet** ve **hadislerde** açıkça görülmektedir. Ve sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Rahmetenlil **Âlemin**'dir<sup>6</sup>.

Yânî Peygamberimiz (SAV), *bütün âlemlere şefkat ve merhâmet kaynağıdır*. Onsuz **hidâyet**, **rahmet**, **bereket**, **barış** ve **huzur** mümkün değildir. *Ona tâbi olmaktan başka çâre mi var?* Onun bıraktıklarına, **hâtırlarına** sâhip çıkmak da, *yine rahmet sebebidir*. Başka türlü, *hiç mümkün olur mu?*

*“O, kendi hevâsından konuşmaz!”*, ancak **vahiyle** hareket eder / etmiştir. Dolayısıyla, *“Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun! Çünkü Allah'ın azâbı şiddetlidir”*.<sup>7</sup> meallerindeki ilâhî **âyet** tâlîmatları gibi **uyarlar**, *ona harfiyyen uymayı şart koşmaktadır*.

<sup>6</sup> Aslı, Rahmetenlil **Âlemin**'dir. Bu tecvitli okuyuşla Rahmetellil **Âlemin olur**.

<sup>7</sup> Haşr Sûresi, âyet 7.

Bundan dolayıdır ki, **İmâm-ı Gazâlî, (RhA<sup>©</sup>)**, sâlih amelin tanımını, “Hz. Muhammed’e tâbi olunarak yapılan **güzel işlerdir.**” şeklinde vermiştir.

Demek oluyor ki, **Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’e**, tâbi olunmadan hiçbir iş, sâlih amel sayılmamaktadır. Sonuç itibâriyle Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Allah’ın (CC) bizler için bir **rahmet kaynağıdır.**

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, **Habîbullah’tır**; Yüce **Rab’**bimizin en **biricik** sevgilisidir; **Mîrâc’a mazhar olmuş** ve bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir.

Güncel olması dolayısıyla şunu da **zikretmekte** fayda vardır. **Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’in yolundan gitmeyi ölçü kabul edenlerin**, onun arzû ve hâtıralarına saygı duyarak, onun izinden gitmeyi severek yapanların, bu nedenle de, sık sık İslâmî değerleri duyurmaya çalışan mü’minlerin dünyâdaki rahmetleri de **açık ve boldur.** Bunların başarından başarıya koştuklarını da somut olarak görür ve izlersiniz.

Güncel olması dolayısıyla **şunu** da zikretmekte fayda vardır. **Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’in yolundan gitmeyenlerin**, onun arzû ve hâtıralarına saygı duymayanların, bu nedenle **de**, sık sık İslâmî değerlerin karıştılığını<sup>8</sup> yapan **münâfık** ve fâsikların ve / veyâ **inançsızların**, dünyâdaki rahmetlerinin **kesik olduğunu da**, ayrıca bugün, **somut olarak izlemek mümkündür.**

Dolayısıyla **Yüce Allah (CC)**, içinde onun sevgisi ve onun bağlantısı olmayan, onun işâret etiği yoldan gitmeyen ve onun hâtıralarına saygı duymayan, **münâfık** ve fâsikların ve / veyâ **inançsızların**, gayri **inanç** ve **amellerini de kabul etmemektedir.** Onlar bu yüzden, **Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’in Âhîret’teki şefaatinde de**, mahrum ve perişan olacaklardır.

Örnek olarak vermek gerekirse, **İslâmî** değerlerin daha çok horlandığı **Eski Türkiye’yle, İslâmî değerlerin, nispeten, daha öne alındığı, Yeni Türkiye’yi** karşılaştırabilirsiniz.

<sup>©</sup> “Rahmetullâhi Aleyh-Allah’ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.

<sup>8</sup> Temiz, M., **İslâm Karşıtlığı**, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20KARŞITLIĞI.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20KARŞITLIĞI.docx>, En Son Erişim Târîhi: 25.08.2015.

Çoğu kere her gün, örneğin başörtüsü zulumu gibi, **zulüm** işlendiği, o **Eski Türkiye**'ye, o zamanlar, daha çok **zulmet** ve **bereketsizlik** yağıyordu<sup>9</sup>.

Genç **nesiller**, *belki*, bilmezler veyâ hatırlayamazlar ama *medya bal gibi biliyor*, hatırlıyor bunları:

1960'lı yıllardan beri Türkiyemiz'de *imamhatipli ve başörtülülere karşı, otoriteler tarafından uygulanan, çok şiddetli ve acımasız bir tavır vardı*. Sırf **İslâm Karşıtlığı**'ndan dolayı<sup>10</sup> bu **durum** o sıralarda, *büyük bir rahmetsizlik oluşturuyordu*.

Başörtülüler, *okullara sokulmuyorlardı*. Bâzen üniversite kapılarında acıklı durumlar da meydan gelmiyor, *değildi*. Erkekler bir yana, *'Ben de okumak istiyorum' çılgınlıklarıyla*, kapıdan içeri dalan **nâciz kız çocuklarını**, *kollarından yakalayıp, kapıdışı iten ya da sürükleyerek okul dışına bırakan polisleri hâlâ görür gibiyim*.

Okuyamayan bu kızlardan **biri** de, *örneğin geçmişte Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Abdullah Gül*'ün eşi **Hayrunisâ Hanım Efendi** idi. *O da okumak isteyen fakat başörtüsü nedeniyle okula sokulmayanlardandı*.

*Bir defâsında da okula, Milletvekili olan, kocası Abdullah Gül Bey*'le de gelmiş olmasına rağmen, okuldan içeri yine de girememişti. *Böylece okutulmayan / okumasına engel olunan, mağdur ve mazlumlar arasında Hayrunisâ Hanım Efend de bulunuyordu*.

Diğer taraftan, şu sıradaki **Cumhurbaşkanımız** Recep Tayyip Erdoğan da, *kendisindeki dürüstlük ve İslâmî kaabiliyeti de sezdiklerinden dolayı olacak ki*, gerçekten **mü'min** ve Müslüman olan bir imamhatiplinin yüksek makamlarda görülmesine **tahammül** edemeyenler tarafından, *okuduğu bir*

---

<sup>9</sup> Temiz, M., *Rahmet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rahmet Ve Âfet Bulutları*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://mtemiz.com/bilim/RAHMET,%20CUMHURBAŞKANIMIZ%20RECEP%20TAYYİP%20ERDOĞAN,%20RAHMET%20VE%20ÂFET%20BULUTLARI.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/RAHMET,%20CUMHURBAŞKANIMIZ%20RECEP%20TAYYİP%20ERDOĞAN,%20RAHMET%20VE%20ÂFET%20BULUTLARI.docx>, En Son Erişim Tarihi: 01.10.2015.

<sup>10</sup> Temiz, M., *İslâm Karşıtlığı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20KARŞITLIĞI.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20KARŞITLIĞI.docx>, En Son Erişim Tarihi: 25.08.2015.

şiiirin **büyütülüp** ejderha gibi gösterilmesiyle, ‘**muhtar bile olamaz**’ damgası altında, hapsebile atılmıştı.



*Kültürel (İslâmî)<sup>4</sup> istikâmet sâhibi olan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan farz namazında... En büyük rahmet kaynaklarından birisi namaz değil mi bir düşününüz!*

*Dünyâ döner... Bu da bir gerçektir... ‘1930’lu yıllar nireee..., 2015’ler nire?...’  
**Hak** (Gerçekler, dorular) gelince, **bâtıl** (gerçekdışlıklar-yanlışlar) yok (zâil) olur...  
“(Ey Muhammed!) De ki:”*

*‘Hak geldi, bâtil yok oldu. Elbette bâtil yok olmaya mahkûmdur, İsrâ Sûresi, âyet 81’!<sup>5</sup>*

*Sonuç olarak o **rahmetsiz** yıllarda yüzbinlerce mağdurun arasında **Hayrunisâ Hanım ile Recep Tayyip Erdoğan Bey**’inde bulduklarını ha-*

<sup>4</sup> Kültürün *Din, Dil, Târih* başta olmak üzere, *Bilim, Sanat, Edebiyat, Örf, Âdet ve Gelenekler* olarak bir milleti meydana getiren değerler yığını olduğunu biliyoruz. Kültürümüz’de baskın olan Din ve Dil’dir. Foullie şöyle diyor: “Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun birliğini ve kuvvetini teşkil eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa millet mahvolur. Kendini bulur canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu dehâ ise **din** ve **dıldir**.” (Baştürk, R., Sessiz Savaş, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, İstanbul). Yazılarımda, ‘Kültürümüz’ dendiğinde, özellikle başta baskınlığı nedeniyle, daha çok *Din, Dil ve Târihi Değerlerimiz* kastedilmektedir.

<sup>5</sup> Dikkat! Âyetler Allah (CC) sözüdür. İnanmayan İslâm dışına çıkar. “İslâm dışına çıkar” demek, tenik ve bilimsel olarak söylemek gerekirse, **kâfir** olur demektir. **Kâfir**, Arapça’da gerçeği örten demektir.

tırlatmak isterim. Yüzbinlerce genç gibi **bunlar** da, *gerçekten mağdur ve mazlum durumdaydılar.*

**İslâm Dini**'nin, *Kıyâmet'e kadar*, hak olarak **kalacak** ve bozulmadan yaşayacak **olması** da, *Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in yolunun*, Allah'ın (CC) bir **rahmeti** oluşu sebebiyledir.

Bu **rahmet**, *ırk, dil, soy, renk, coğrafya, kültür farkı gözetmeksizin*, kendi çağında **yaşayan** ve daha sonra gelecek olan, *bütün bir insanlığı kapsamaktadır.*

### **Yer Yüzüne İnen Rahmet**

Yüzü'ne indirilen **rahmet**, *Allah'ın (CC) rahmetinin yüzde biridir.*

Allah (CC), *rahmetinin %99'unu Âhîret'e ve %1'ini* bu âleme ayırmış, *Yeryüzü'ne indirmiştir.* Bir annenin **çocuğuna**, *hayvanların yavrularına gösterdikleri şevkat, merhâmet ve sevgiyle*, insanlardaki **vicdan** ve **acıma hissi**, *bu %1 rahmetin birer yansımasıdır.* İşte bu bir parça **rahmet** sebebiyle, *bütün yaratıklar birbirine merhâmet ederler / ediyorlar.*

Annelerin yavrularına karşı **şefkatlerini** bir düşününüz! *O şefkat ki*, yavrusu uğruna **anneler**, *kendi canlarını meydana koyabilmekte*, geceleri uykusuz kalabilmekte; yedirmek için yememekte, *giydirmek için giyinmemektedirler.*

Allah'ın (CC) gerçek **rahmetinin** büyüklüğünü, *buna göre*, bir düşününüz!

*Kalbinde merhâmet duygusu taşıyan bir insan, içinde ilâhî bir cevher taşıyor demektir. Bu demektir ki, merhâmeti olmayan kişi, bu ilâhî nîmetten nasipsiz demektir.*

Vaktiyle **Eski Roma İmparatorluğu**'nda mahkemeye, *bir çocuğa sâhip çıkan*, iki kadın getirirler. Kadınların ikisi de, *"Bu çocuk benim çocuğum!" demektedirler.*

*Her hâlde şahit de olmadığı için, hâkim*, Allah'ın (C C) annelere verdiği, *çocuk şefkatinden*, faydalanmıştır:



“Gereği düşünülür... Çocuk bunların hiç birine verilmeyecek, hemen şuracıkta cellat tarafından kılınla öldürülecektir.”

**Cellat** gelir. Çocuk ortaya konur. Kadınlar da dâhil, herkes ayağa kalkar. Cellat **kılıncı** kaldırır. Tam vuracağı sırada, kadınlardan **birisi**, çocuğun üzerine kapanarak, kendini kılıncın önüne atar. Cellatlarla danışıklı olan, bu olayda, çocuğun gerçek annesi, böylece, ortaya çıkar.

## Sonuç

Şimdi özellikle **İnönü Zihniyetlilere** sorulmak üzere, rahmeti anlayıp anlamadıklarına **âit** olmak üzere, “Aşağıdak resimlere bakarak, hangi resim ortamına rahmet yağar ya da yağmaz?” şeklinde bir test sorusu aklıma geldi.

Soruyu, şimdi aşağıdaki resimlere bakarak, cevaplamak mümkün...



Şimdi söyle bakalım! İslâm'ın kitabı **Kur'an**'ı okutanların **asıldığı** bir memlekete **Allah**'ın (CC) rahmeti **mi** iner, yoksa **zulmeti** mi?  
<http://belgelerlegercektarih.com/tag/asilan-hocalar/>  
<https://www.uludagsozluk.com/k/gizliden-kuran-dersi-verdi%C4%9Fi-i%C3%A7in-as%C4%B1lan-haf%C4%B1zlar/>



Test sorusu, rahmet hangi resmin olduğu yere iner?



Resimde **İnönü** 'nün dâveti üzerine, **Yunan Devlet** adamı **Venizolos** 'un **Türkiye** 'ye geldiğinde, bir **İslâm** düşmanı olarak; **İslâm** 'ı itibarsızlaştırmak için, **İzmir** 'de, İnönü 'nün hanımını **Venizolos** 'un kollarına teslim ettikten sonra, onlar önde ve **kendisi** onların arkasında olacak şekilde, karşılama yürüyüşleri görülmektedir.

Şimdi söyle bakalım! **İslâm** 'ın itibarsızlaştırılmak istendiği bu ortama rahmet mi iner, yoksa zulmet mi?

<http://www.yeniakit.com.tr/haber/inonu-eli-kanli-yunan-askerlerini-odullendirmis-260103.html>